

Nieuwsbrief 2

2 oktober 2020



Krokodil met kiespijn

In groep 3 zijn we op zoek naar het spel 'Een krokodil met kiespijn'. Staat dit spel bij u in de kast en spelen de kinderen er niet meer mee? Wij zouden er erg blij mee zijn!



Herfstvakantie

De herfstvakantie is van 19 t/m 23 oktober. Aansluitend heeft het team op maandag 26 oktober een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Kiwi actie

Er zijn al heel veel stickers op de actieposter geplakt. Heeft u er nog thuis liggen? De kinderen plakken ze graag op!



Bericht van de vertrouwenspersonen

Vorige week was 'de week tegen het pesten'. In elke klas is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Om ons onderwijs op het gebied van sociaal-emotioneel leren en burgerschap goed vorm te geven, zijn we dit jaar gestart met de methode Kwink. Kwink is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Gedurende het schooljaar wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan sociale veiligheid. We bieden de schoolregels aan, doen mee aan de week van de lentekriebels, week tegen het pesten en aan de week van de mediawijsheid. We hebben op school ook 2 vertrouwenspersonen; juf Miranda en juf Annemiek. Kinderen kunnen bij ons terecht als ze ergens mee zitten, gepest worden of als ze een probleem hebben. Dit kunnen zaken zijn die op school spelen, maar ook als kinderen na schooltijd problemen hebben, kunnen ze bij ons terecht. De gesprekken die wij met de kinderen voeren zijn vertrouwelijk. Uitzondering is als er sprake is van een directe onveilige situatie voor het kind. Wij zijn er niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders. Als u een klacht of probleem heeft en u wilt hierover in vertrouwen met één van ons spreken, kunt u contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch of via de mail.

Juf Miranda: miranda.langenberg@stichtingsom.com

Juf Annemiek: annemiek.paauwe@stichtingsom.com

Zie ook bijlage: Oudernieuws Kwink





Stagiaires

Dit schooljaar hebben wij diverse stagiaires van verschillende opleidingen binnen onze school. Zij stellen zich even aan u voor:

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Ilse Poleij, ik ben 17 jaar en woon in Kruiningen. Dit jaar ga ik stage lopen in groep 3 van OBS Parelmoer, bij juf Jeanine. Ik zit in mijn 1e leerjaar van Kindprofessional, niveau 4 op het Scalda in Goes. Op donderdag loop ik stage in deze groep. Vrijdag loop ik stage op de verticale groep op Kibeo Moerplein.

Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik 2 weken stage gelopen op een kinderdagverblijf en 2 weken op een basisschool in groep 1/2. Dit vond ik beide erg leuk en heb daarom voor deze combinatie opleiding gekozen.

Ik loop het hele jaar hier stage, dus tot aan de zomervakantie kunnen jullie mij verwachten op de donderdag! Ik heb super veel zin om de kinderen uit groep 3 beter te leren kennen en ze dingen te leren.

Mocht er iemand een vraag aan mij hebben, mag u die altijd stellen!

Groetjes, Ilse



Hallo allemaal,

Mijn naam is Lieke Smulders en ik ben sinds dit jaar stagiaire bij OBS Parelmoer. Ik loop stage in groep 4 en daar heb ik het erg naar mijn zin!

Ik ben 18 jaar oud en geboren in Tilburg.

Toen ik 4 jaar was ben ik verhuisd naar Rilland waar ik naar basisschool de Horizon ging.

Toen ben ik naar de middelbare school RSG 't Rijks in Bergen op Zoom gegaan. Daar heb ik 5 jaar opgezeten en heb toen mijn mavo diploma gehaald.

Daarna moest ik een vervolgopleiding kiezen en heb ik voor de opleiding stewardess gekozen. Na een paar maanden bleek dit toch niet echt mijn ding te zijn, dus ben ik naar een andere opleiding gaan zoeken en kwam ik uit op onderwijsassistente. Ik vond het altijd al leuk om dingen met kinderen te doen, dus ik had er heel veel zin in!

Dit is inmiddels al mijn 2^e jaar als onderwijsassistente en ik vind het echt heel leuk. Ik zit op school in Goes op het Scalda. Verder zijn mijn hobby's: sporten, leuke dingen met mijn vrienden doen en ik hou heel erg van reizen.

Ook vind ik oppassen heel erg leuk!

Ik hoop dat jullie nu wat meer over mij te weten zijn gekomen.

Groetjes, Lieke





Hallo allemaal!

Mijn naam is Iris Wijnja. Ik ben 20 jaar en eerstejaars PABO studente op de Hogeschool Zeeland. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan. In het eerste jaar heb ik toen stage gelopen in groep 1/2 hier bij juf Lenie. Nu ben ik weer terug op Parelmoer in groep 3 bij juf Annemiek en juf Jeanine. Erg leuk! Ik ben er op maandag en dinsdag. De week van 5 oktober t/m 9 oktober heb ik stageweek. Ik ben deze week elke dag op school. Tot en met de kerstvakantie loop ik stage in de onderbouw. Na de kerstvakantie ga ik stagelopen in de bovenbouw. In welke groep ik ga staan is nog een verrassing. Mochten er nog vragen zijn, hoor ik die natuurlijk graag!

Groetjes, Iris



Hallo!

Mijn naam is Christa van Stee en ben 20 jaar oud. Ik volg de PABO op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Vorig jaar heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond en nog een halfjaar gewerkt in groep 4 & 8 op CBS 't Honk in Kapelle. Tot de kerstvakantie loop ik stage in groep 1/2 a bij Juf Sharon, iedere maandag & Na de kerstvakantie ga ik stage lopen in de bovenbouw. Ik heb er zin in! Een vraag of een gezellig praatje is natuurlijk geen probleem.

Groetjes Christa



Hoi,

Ik ben Kira, ik ben 16 jaar en ik woon in Kruiningen. Ik zit op het Scalda en doe de opleiding Kindprofessional niveau 4. Daarmee kan ik later onderwijsassistent worden of werken in de kinderopvang. Ik loop voor mijn opleiding stage bij OBS Parelmoer en ik ben dus de rest van het jaar op donderdag te vinden in groep 1/2b.

Groetjes, Kira





Hallo allemaal,

Bij deze stel ik mij nog even kort aan jullie voor.
Mijn naam is Priscilla Brusselaars en ik ben 27 jaar oud.
Samen met mijn vriend en hond woon ik in
Ossendrecht.
Mijn grootste hobby is snowboarden.

Sinds dit schooljaar ben ik te vinden op OBS Parelmoer
als onderwijsassistent.
Ik ben aanwezig op woensdagochtend, donderdag en
vrijdagochtend.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust.

Tot ziens!

Kinderboekenweek

Afgelopen woensdag is de kinderboekweek gestart. Het thema van dit jaar is 'en toen'. We gaan in alle klassen een stukje terug in de tijd, dino's, ridders, er komt van alles voorbij. We hebben voor alle groepen weer een aantal mooie boeken voor de schoolbieb aan kunnen schaffen. Ook werden we verrast door Karolina (moeder van Max en Cleo): zij bracht ons 2 tassen met mooie boeken voor de schoolbieb. En de oudervereniging heeft ons ook een mooie bijdrage beloofd voor de schoolbieb. Super bedankt allemaal!! Wij werken al een tijdje samen met de bibliotheek om het leesplezier bij de kinderen te vergroten. Juf Meriam komt wekelijks bij ons op school om activiteiten te doen met de kinderen op het gebied van lezen. Op dit moment wordt in de groepen 1 t/m 4 gewerkt met de boekenkring. Kinderen mogen om de beurt een boek meenemen en er iets over vertellen aan de klas. We hebben al heel wat mooie boeken voorbij zien komen!

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van onze leesconsulent, juf Meriam.

